

Cantatedienst

**zondagavond
22 september Amstelkerk.
19.00 uur**

Ouderkerk a.d. Amstel

Met vrede gegroet



De cantatedienst die op zondagavond 22 september in de Amstelkerk in Ouderkerk a.d. Amstel wordt gehouden staat in het teken van de Vredesweek.

Na het Bachkoraal 'Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ' klinkt het 'Lied van de vrede' (tekst: René van Loenen, melodie: Willem Vogel), het laatste lied (nr. 1016) uit het nieuwe Liedboek.

De cantate die in de dienst gezongen wordt is 'Du Friedefürst, Herr Jesu Christ' van Buxtehude (1637-1707). Een koraalcantate voor koor en strijkers. Na een inleiding door de strijkers klinkt de eerste koraalregel in eenvoudige maar volle vijfstemmige harmonieën, strijkers en koor wisselen elkaar vredig af. En dan komt halverwege de cantate plotseling een sfeerwisseling, bij de tekst '*laß uns hinfort dein göttlich Wort im Fried noch länger schallen*' gaat de cantate opeens dansen, in een toekomst gerichte drie-delige maatsoort, om uiteindelijk af te sluiten met een sprankelend 'Amen'.

Voorganger in de dienst is ds. Jos de Heer.

Medewerking verlenen Chorus ad Hoc o.l.v. Eric Jan Joose, Gijs de Haan (orgel), Madelien Verheij, Heleen Delis (viool) en Mieke van Loon (cello).

Van harte welkom.

meer info: www.ericjanjoose.nl