

Op zondagmiddag 3 juni brengt het Franz Liszt Kamerkoor o.l.v. Eric Jan Joosse m.m.v. Laurens de Boer (piano) het programma 'de kleur van water' in de Engelse Kerk op het Begijnhof in Amsterdam (15.15 uur).

Aan het begin van het programma steken we eerst het water over en klinken romantische Engelse *Partsongs* en *Glees* van Elgar, S. Wesley, Walmisley en Macfarren. De verfijning van de *Partsongs* en de schijnbare eenvoud van de *Glees*, gezelschapsliederen bij uitstek, vullen elkaar aan als eb en vloed.

Na de pianosolo van Laurens de Boer, die een selectie speelt uit 'Visions Fugitives' van Prokofiev, klinkt het centrale werk dat tot de titel van ons programma inspireerde: *Szeroka Woda* (Broad Waters) van Henryk Mikolaj Górecki.

In 1979 componeerde Górecki deze cyclus van vijf Poolse volksliederen die hij selecteerde uit twee bekende kinderboeken. In zijn keuze liet Górecki zich leiden door zijn fascinatie voor water, rivieren en stromen. De liederen zingen over de rivieren Narew, Powisle en Wisla, maar ook over water in miniatuur: dauw. In zijn harmonieën en klankstromen vangt Górecki prachtig de steeds weer wisselende kleur van water.

Na de pauze verlaten we Engeland en Polen en gaan we met Elgar mee naar de Beierse Hooglanden. In de zomer van 1892 brachten Edward Elgar en zijn vrouw Alice een vakantie door in Duitsland, ze werden betoverd door de bergen en de naaldbossen, hij keerde naar huis terug 'fired with songs'. Alice Elgar liet zich inspireren door de Beierse volkliederen en 'Schnadahupfler' (geïmproviseerde volksliedjes) en schreef Engelse gedichten in deze stijl, Edward Elgar componeerde deze gedichten voor koor en piano en gaf ze de titel mee 'From the Bavarian Highlands'. De pianobegeleiding heeft hierin een glansrol, met dan weer delicate fijnzinnigheid en dan weer spektakel waar de virtuositeit van af spat.

En zo zijn we toch weer op water teruggekomen.....

'De kleur van water' is te horen op zondagmiddag 3 juni 15.15 uur, in de Engelse Kerk, Begijnhof in Amsterdam (meer informatie is te vinden op www.franzlisztkamerkoor.nl).

Van harte aanbevolen (met of zonder paraplu/umbrella/parasol [sic])

Eric Jan Joosse