

CANTATEDIENST 13 NOVEMBER 19.00 UUR

Zondagavond 13 november is er om 19.00 uur een cantatedienst in de Amstelkerk, in Ouderkerk aan de Amstel.

Voorganger in deze dienst is ds. Jos de Heer.

Het is een CANTATE dienst met hoofdletters, want in deze dienst staat psalm 96 centraal: 'Cantate Domino, canticum novum', 'ZINGT voor de Heer een nieuw lied'.

Het kan natuurlijk niet anders, al sinds mensenheugenis zijn componisten door deze tekst uitgedaagd om ook daadwerkelijk een nieuw lied te schrijven, een nieuw lied te laten zingen.

Twee van die componisten geven we het woord in deze dienst: Telemann en Hassler.

Het 'Cantate Domino' van Hans Leo Hassler is al 500 jaar nieuw en bezingt in guirlandes van noten de tekst 'cantate', maakt een ingetogen dansje op 'prijst zijn naam' en keert weer terug in de pas om de wonderdaden te bezingen. Een kleurrijk miniatuurtje uit de 16e eeuw.

Telemann pakt het groter aan in de cantate 'Singet dem Herrn ein neues Lied', wij zingen er een aantal delen van. Het begint met een korte instrumentale Sonate waarin de violen, altviool en cello elkaar vrolijk in de rede vallen om de nieuwe noten te laten horen, daarna volgt het koor die 'ein neues Lied' met twinkelende oogjes laat klinken. Na een bassolo komt de afsluitende koorfuga, helemaal in de traditie van de Barok, de eerste stem begint met het thema, de volgende partij komt er bij met het thema op een andere toonhoogte, dan stem drie, stem vier, het orkest en uiteindelijk is het bouwwerk compleet en zingen snaren en stemmen samen het nieuwe lied.

Het koor Chorus Ad Hoc en een instrumentaal ensemble o.l.v. Eric Jan Joosse werken aan de dienst mee.

U bent van harte welkom om 19.00 uur in de Amstelkerk (graag met het liedboek).

Commissie Cantatediensten