

Cantatedienst 25 september 2011

19.00 uur Amstelkerk Ouderkerk a.d. Amstel

‘Turn Thee unto me o Lord - Keer U naar mij toe o Heer’

Dit zijn de eerste woorden van de prachtige driedelige cantate van William Boyce die zal klinken in de Cantatedienst van zondag 25 september.

Het aanroepen van de Eeuwige in het gebed, om zorgen en verdriet voor te leggen, en de rust, de troost en het vertrouwen die dan gevoeld worden, staan centraal in deze avonddienst.

Zoals dat past bij een cantatedienst zal dat in de eerste plaats door muziek tot uitdrukking worden gebracht – gezongen muziek door koor en gemeente, en instrumentale muziek van orgel en cello.

De koormuziek komt uit de periode van de vroege barok.

Naast het al genoemde werk van Boyce worden werken uitgevoerd van Sweelinck, Lobo, Tallis, Lassus en Gallus.

Voorganger in deze cantatedienst is ds. Jos de Heer

Verdere medewerkers aan deze dienst zijn:

koor: Sonnenberg Kleinkoor o.l.v. Caroline Sonnenberg

cello: Peter Suring

orgel: Eric Jan Joosse

U bent van harte welkom om 19.00 uur in de Amstelkerk (graag met het liedboek).

Commissie Cantatediensten